

# KVINNLIGT LEDARSKAP

## enligt Bibeln



Vad har Gud tänkt med det kvinnliga ledarskapet? Är kvinnor lämpade till pastorer?

Genomgående text om det kvinnliga ledarskapet utifrån ett Bibliskt perspektiv

# Varför skriver jag denna text?

I dagens samhälle har kvinnans roll blivit totalt förvriden. Feminismen har präglat även de kristna sedan en lång tid tillbaka och idag är till och med Guds ord urvattnat och, ja kan man säga glömt? Bibeln är extremt tydlig med budskapet kring ledarskap och därför vill jag verkligen belysa det i denna text. Detta så att vi kanske kan få upp ögonen för GUDS ORD, inte människors ord eller åsikter utan att kunna titta på Guds ord i sin helhet kring detta oerhört känsliga ämne.



## *Feminism*

Feminismen har drabbat hela vårt samhälle men vi behöver ta krafttag och förflytta världen ut ur kyrkan för att proklamera vad som är rätt och riktigt i enlighet med Gud.

I Sverige idag ser vi många kvinnor med ledarpositioner i kyrkorna/församlingarna. Men är detta verkligen Bibliskt och riktigt? Eller har vi blivit lurade till att frångå Guds ord och ordning? Lever vi i en kristenhet idag som ignorerar Guds ord på grund av sina egna mänskliga känslor och ideér?

Min förhoppning med denna text är att vi ska kunna se klart på vad Bibeln säger kring ledarskapet och kvinnans roll i ledarskapet, att vi ska kunna få den information vi behöver för att kunna avgöra vad som är rätt och riktigt i Guds ögon. vad som är Hans plan för våra liv och hur vi ska leva våra liv för att ära och prisa Honom på alla sätt och vis.

*Viktoria*  
Kallad till hemmet



## Är vi alla lika?

Det vanligaste argumentet för att backa upp kvinnligt ledarskap i församlingarna idag är att vi alla har samma värde. Ofta dyker versen från Galaterbrevet upp där det står i kap 3, vers 28: *Där är varken jude eller grek, där är varken slav eller fri, där är inte heller man eller kvinna: ty ni är alla ett i Kristus Jesus.*

Det som denna vers handlar om är ju just värdet vi människor har, det spelar ingen roll om vi är judar eller greker, man eller kvinna utifrån vårt mänskliga värde. Däremot är det självklart skillnad på en man och en kvinna och därför håller inte detta resonemanget utifrån denna vers. Redan från skapelsen så ser vi att man och kvinna skapades olika, har olika funktioner osv, så att ta denna vers för att försvara kvinnligt ledarskap i församlingen blir inte hållbart då detta talar om värdet en människa har. Man som kvinna har samma värde men olika uppgifter och områden att verka inom.

Om vi dessutom applicerar bibelversen ovan till andra principer som Gud har lagt ner såsom att äktenskapet är enbart mellan man och kvinna, så motsäger ju Gud sig själv om det inte är någon skillnad på man och kvinna, eller hur? Då spelar det ju ingen roll om t.ex två män gifter sig med varandra för det är ju ingen skillnad, där kan vi tydligt se att detta argument brister just i det resonemanget. Det är alltså inte en kvinnas/mans uppgift som det handlar om, utan det mänskliga värdet, som Gud har lagt ner i var och en. Jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.



Där är varken jude eller grek, där är varken slav eller fri, där är inte heller man eller kvinna: ty ni är alla ett i Kristus Jesus.

# Är kvinnor ämnade för att vara pastorer i kyrkan?

Varför inte gå ut stenhårt direkt? Här är frågan som är omtvistad i så många olika samfund och i kristna kretsar världen över. Har Gud kallat kvinnor till att vara pastorer? En fråga som väcker mycket anstöt men också debatter, men varför är det egentligen så? Många gånger så väcker det så mycket känslor just för att kvinnans frigörelse har varit så stor och framgångsrik, ska vi verkligen gå tillbaka till en tid av förtryck och kvinnohat?



Kulturer och samhället må säga en sak, men vad säger egentligen Gud om saken? I 1 Tim. 2:11-13 hittar vi att det står följande: *Låt kvinnan i stillhet lära sig med all undergivenhet. Och jag tillåter inte en kvinna att undervisa, ej heller att ta sig auktoritet över mannen, utan att hon är i stillhet. Ty Adam formades först, sedan Eva.* Här ser vi ett tydligt exempel på hur Gud vill att det ska vara. Här får vi veta att kvinnan EJ ska ha auktoritet över mannen, även när det kommer till undervisning. Detta härrörs dessutom ända till skapelsen, för att Adam skapades först, och om vi läser vidare så får vi veta än mer detaljer att detta beror på att det var kvinnans överträdelser som ligger som grund till påståendet. Kulturellt? I allra högsta grad **inte**.

På många fler platser i Bibeln talas det om underordnande, eller undergivenhet som det stod här ovan, vilket också ligger som grund till varför en kvinna inte ska undervisa.

Underordnandet är någonting som Gud ser väldigt allvarligt på eftersom vi kan se det gång på gång genom egentligen hela Bibeln. I 1 Kor. 11 hittar vi att mannen är kvinnans huvud, Kristus är mannens huvud och att hela den ordningen som är instiftad har ett syfte. Om vi frångår detta underordnande så frångår vi också att som kvinnor underordna oss Kristus och Gud. Om vi inte ens kan underordna oss vår man, hur ska vi då någonsin kunna underordna oss Kristus? Att dessutom vara i stillhet, hur många kvinnliga pastorer ser du idag som är i stillhet? Många är yviga och skriker rakt ut om både det ena och det andra. Självklart finns det också de som inte är lika karismatiska, som kanske också kan säga bra saker, men det är inte det som allting handlar om. Ja, en kvinna kan säga bra saker och vara klok men det betyder inte att hon ska frångå Guds ordinerade ordning och leda/undervisa en hel församling.



Om vi dessutom tittar vidare på 1 Kor. 14: 34-35 så står det: *Låt era kvinnor tiga i församlingarna: ty det är inte tillåtet för dem att tala; utan de är befallda att vara underordnade, såsom också lagen säger. Och om de önskar att få veta något, låt dem fråga sina män hemma: ty det är en skam för kvinnor att tala i församlingen.*

Här ser vi också tydliga instruktioner för hur kvinnorna ska agera i församlingen. Det må vara ögonstickande för en del att läsa, att kvinnan ska tiga, ty det är en skam för kvinnor att tala i församlingen. Men faktum är, detta är inte Paulus ord, detta är inte kulturella principer, det är Guds ord, som står nedskrivet i Bibeln för oss och minns ni vad som står? HELA skriften är utandad av Gud och är nyttig för doktrin, bevisning, tillrättavisning och undervisning i rättfärdighet. Så även om det vi läser kanske är svårt för oss att förstå, som lever i en tid där kvinnor lever som frispråkiga individer med en stark röst, så är Guds ord ändå detsamma och vi behöver verkligen bejaka det som står och verkligen ta det till oss. Även om det kan kännas svårt eller motsträvt.

Nu kanske du tänker, det här är ju precis det som samhället har kämpat emot i så många år, att kvinnor ska slippa förtryck, att leva i tystnad och i undergivenhet. Men faktum är, det är så Gud har instiftat det. Eller ja, inte delen med förtryck, för det är verkligen någonting otroligt vackert i underordnandet som många inte ser.

Det finns ett enormt beskydd i underordnandet som många kvinnor inte förstår, att faktiskt vara under mannens beskydd och vägledning är någonting som vi kvinnor borde fröjdas över istället för att vändas över. Underordnandet har ingenting med förtryck att göra utan är något som Gud har talat ut över våra liv för att det är bra för oss, för vårt äktenskap, för vår familj och för kyrkan. Precis som mannen måste underordna sig Kristus, så behöver också vi underordna oss mannen och låta honom styra, vilket som vi läst också gäller i församlingen/i kyrkan. D.v.s inte bara när vi går till lokalen vi kanske kallar kyrka utan när kyrkan kommer samman, när människorna kommer samman som en kropp, en kyrka.

Menar jag då, att alla kvinnor idag som leder församlingar, är pastorer och lärare gör fel? Att de inte är kallade till det ämbetet? Ja, det är faktiskt så...det kanske må verka ologiskt eller rent utav galet men det är ju faktiskt det som Bibeln säger.

# Vad är då kvinnans kallelse?

När jag nu har gått igenom några kontroverser, så kanske du känner dig upprörd eller frustrerad. Kanske tänker du, men vad är då egentligen kvinnans kallelse om hon inte får tala i församlingen eller vara en ledare i församlingen, är det bara tänkt att hon ska stå framför spisen och ta hand om barnen? Hur förelagt det kanske än känns, så ligger det oerhört mycket sanning i den "fördomen". En kvinnas första och främsta och i allra högsta grad ärofyllda uppgift är att ta hand om hemmet, barnen och sin make.

Om vi tittar på kvinnan i ordspråksboken 31, där beskrivs hon som följande från vers 10 och framåt: *Vem kan finna en dygdig kvinna? Ty hennes värde är långt högre än rubiner. Hennes makes hjärta litar tryggt på henne, så att han inte skall ha något behov av rov. Hon kommer göra honom gott och inte ont under alla sina livsdagar. Hon söker ull, och lin, och arbetar villigt med sina händer. Hon är som köpmännens skepp; fjärran ifrån hämtar hon sin mat. Hon stiger också upp medan det ännu är natt, och ger mat åt sitt hus, och åt sina jungfrur en portion. Hon överväger ett fält, och köper det: av sina händers frukt planterar hon en vingård. Hon spänner om sina länder med styrka, och gör sina armar starka. Hon ser att hennes handel är god: hennes lampa släcks inte ut om natten. Hon greppar tag i spinnrocken med sina händer, och hennes händer håller i sländan. Hon sträcker ut sin hand till den fattige; ja, hon räcker fram sina händer åt den arme. Hon fruktar inte för snön för sitt hushåll: ty alla av hennes hus är klädda med scharlakan. Hon gör sig dekorerade överkast; hennes kläder är silke och purpur. Hennes man är känd vid portarna, när han sitter bland landets äldste. Hon gör fint linnetyg, och säljer det; och förser köpmannen med bälten. Styrka och heder är hennes klädnad; och hon skall fröjda sig i kommande tid. Hon öppnar sin mun med vishet; och har godhetens lag på sin tunga. Hon vakar över sitt hushålls vägar, och äter inte lathetens bröd. Hennes barn står upp, och kallar henne välsignad; också hennes man, och han prisar henne. Många döttrar har handlat dygdigt, men du överträffar dem alla. Favör är bedräglig, och skönhet är fåfänglig: men en kvinna som fruktar HERREN, hon skall bli prisad. Giv henne av hennes händers frukt; och låt hennes gärningar prisa henne vid portarna.*

Hon vakar över hushållets vägar,  
och äter inte lathetens bröd.





När vi tittar på kvinnan som liknas vid i ordspråksboken, så ser vi att hon mycket riktigt är en företagsam kvinna, som arbetar hårt och flitigt på många olika sätt. Men, hennes arbete är fokuserat till hemmet, till hushållets överlevnad kanske man kan säga. Här är det många som diskuterar huruvida en kvinna absolut bör arbeta eftersom hon är prisad vid portarna, hon hämtar mat från fjärran osv. Men att hon t.ex är prisad vid portarna betyder ju inte att det är hon själv som är där och arbetar som sin make eller de andra männen, men för hennes hårda arbete och hängivenhet så blir hon prisad. Så hennes arbete i hemmet sträcker sig långt utanför just för att det är ett sådant starkt vittne över hur denna kvinna tar hand om sitt hem och sin familj.

Så även om hemmafru-livet i dagens samhälle känns som ett förlegat levnadssätt eller någon som inte känns rätt utifrån ett världsligt perspektiv, så är det verkligen i allra högsta grad en kallelse från Gud, att värna om sitt hem och alla där i som Gud välsignat dig med.

Vi ser också att denna kvinna även räcker ut sin hand till den fattige så även om man arbetar i hemmet så kan man hjälpa människor i nöd och vara till stor välsignelse för andra också, det ena utesluter inte det andra men däremot så är det skillnad på att tjäna och att leda. Det finns många fantastiska sätt vi kvinnor kan tjäna på, där vi kan vara till stor välsignelse i kyrkan och utanför kyrkan utan att inneha en ledarposition. Vi är skapta för att vara en hjälp till vår man, och jag tror att denna gåva också är applicerbar i kyrkan och i vår gudstjänst, som tjänare och hjälpare.

Vi har mycket att lära utav kvinnan i ordspråksboken, även om vi inte köper fält och planterar vingårdar (det är ju trots allt ett ordspråk, en bild/liknelse) så finns det så mycket vi kan göra utifrån de förutsättningar som vi har utifrån där vi bor osv.

Om du tror att en kvinna som väljer att vara hemmafru inte gör någonting vettigt med sin tid, så tänk om, tanken är att hon ska ta hand om hemmets alla delar och ja, ibland mer därtill, en kvinna likt den i ordspråksboken har ett arbete som kräver mycket av henne, men varför gör hon det? Jo för att hon fruktar Herren, hon vet att det är gott och att det är riktigt att arbeta på det sätt som hon gör. Självklart har vi alla olika förutsättningar men om inte samhället brände ut så många kvinnor i arbetslivet tror jag detta skulle kunna fungera mycket bra hos de allra flesta.

Det finns så klart fler passager i Bibeln som vittnar om och bekräftar just detta som jag nämnde tidigare, att kvinnornas kallelse är i hemmet och allt vad det rör.

Men det finns också en kallelse för undervisning som är given till kvinnor, det hittar vi detaljer om i Titus 2, där står det följande:

De äldre kvinnorna likaså, i uppförande som det anstår helighet, inte baktalare, inte slavar åt mycket vin, lärare i goda ting; Att de må lära de unga kvinnorna att vara sansade, att älska sina makar, att älska sina barn, att vara diskreta, rena, husmödrar, goda, lydiga sina makar, att Guds ord inte skulle smädas.

Så vad innebär då det här? Jo, äldre kvinnor som t.ex skaffat sig erfarenheter i livet och i sin tro är ämnade att lära de yngre kvinnorna det som de behöver för att bli riktigt utrustade. Men notera, det står ingenting att de ska lära sig ledaregenskaper, hur man predikar o.s.v utan har istället allt att göra med den kallelse som Gud faktiskt har för en kvinna. Att vara sansade, kunna behärska sig och vara milda och mjuka (som också nämns på andra ställen), de ska lära dem hur man älskar sin make, hur man älskar sina barn, att vara diskreta (hur många skulle inte behöva lära sig det i dagens samhälle?). Men inte nog med det, de ska också lära dem att vara husmödrar, i vissa översättningar står det husliga men i t.ex KJV står det "keepers at home", vilket jag tycker verkligen talar sitt tydliga språk och än en gång bekräftar det faktum att kvinnan är ansvarig för och är kallad till arbete inom hushållet.

Om vi dessutom tittar lite närmare på sista meningen i stycket, där står det att de äldre ska lära de yngre att vara lydiga sina makar, med andra ord underordna sig sina män, men varför? Jo för att Guds ord inte ska **smädas!** Här börjar vi röra vid ganska så allvarliga saker, här ser vi hur viktigt det verkligen är med underordnandet, om vi inte underordnar oss våra män så kan vi alltså smäda (håna, vanära, häda, svärta ner) Guds heliga ord.





## Får en kvinna evangelisera?

När man pratar om en kvinnas uppgift i församlingen och att dennes plats inte hör hemma i ledarskapet och att en kvinna dessutom inte ska tala i församlingen utan vara i stillhet, så blir ofta reaktionerna än en gång starka och frågor dyker upp såsom vad gäller för bönen? Kan inte kvinnor sjunga lovsång? Lyfta bönemännen? En kvinna måste ju få förkunna evangeliet för människor, får hon inte det då?

Många gånger har vi människor en tendens att ta saker till sin allra yttersta spets när vi blir emotionellt påverkade, även i fall som detta. Men här finns det många frågetecken att reda ut, kvinnans roll utesluter INTE bön, lovsång eller att evangelisera. I evangelisationen t.ex. så sker en förkunnelse av evangeliet, för att visa vem Jesus är, vad han har gjort och att vi därigenom kan få evigt liv. Att sprida evangeliet är givet till alla människor, kvinnor inkluderat, men därefter så bör en man ta efter för att ge fortsatt undervisning för uppbyggelse och tillväxt. Men självklart kan en kvinna förkunna evangeliet!

Om vi därefter tittar på bön och lovsång, självklart kan en kvinna be och sjunga lovsång, det är inte något som försätter henne i en position över männen i församlingen, däremot bör man tänka på hur man gör detta så att det fortfarande är på ett passande och ärofyllt sätt. Även profeterandet finns det en plats för vilket vi kan se i 1 Kor. 11. men då också under lämpliga former. Självklart kan vi också lyfta bönämnen när vi kommer samman, det är varken en ledarposition du tillträder eller att du som kvinna på något sätt utövar den auktoritet som ej är passande.

Så alltså, en kvinnas kallelse utesluter inte bönen, sången, profeterandet, evangelisationen eller gemenskapen på något sätt, det utesluter endast den ledande roll som är given mannen. Kvinnan är fantastisk på att tjäna i församlingen och hjälpa till, på samma sätt som en del män också är kallade till det då de inte är tillsatta som ledare på något sätt. Men här vill jag i alla fall belysa det faktum att det ena inte utesluter det andra, men det finns en ordning och struktur på hur Gud vill att allting ska ske.

# Är kvinnligt ledarskap en välsignelse?

Om vi tittar tillbaka till första mosebok, så får vi se en viktig detalj, en detalj utöver det faktum att Adam skapades först som vi sett referenser till förut. Vi hittar det i 1 Mos. 3:16 och det står såhär:

*Till kvinnan sade han, Jag kommer avsevärt föröka din sorg när du blir havande; i smärta skall du frambringa barn; och din åtrå skall vara till din man, och han skall råda över dig.*

Här har vi en detalj som kom med syndafallet, att kvinnans åtrå ska vara till sin man men att han också ska råda över henne. Detta kan vi härleda till syndafallet just för att det var kvinnan som föll för frestelsen och syndade och därför blev mannen satt över kvinnan för att vara ledaren i äktenskapet och i sin tur familjen och församlingen.



Om vi också tittar på Jesaja 3:12 där vi kan läsa om det straff som drabbade Juda och Jerusalem står det: *Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå.*

Här tycker jag att vi har en bild på hur det faktiskt ser ut, åtminstone på många håll i Sverige idag. Barnen är förtryckare och kvinnorna härskar och då främst i familjerna. Föräldrar blir slavar under barnen och mannen blir överkörd av kvinnans känslor och manipulativa metoder (gråt, ilska, avhållsamhet osv). Det här är inte den bibliska modellen för hur det ska vara, varken i kyrkan eller i hemmen. När barn och kvinnor har "makten" så är det faktiskt ett "staff". Många gånger får vi de ledare vi förtjänar, kanske har kristenheten gått så snett att vi idag har så många kvinnliga ledare p.g.a att vi försatt oss under en dom?

Förstå mig rätt nu också, alla kvinnor som leder är inte dåliga människor, det kan vara fina människor med många gånger bra ledaregenskaper och många gånger kan de också vara väldigt kloka och visa eller ha bra bibelkunskaper. MEN det är fortfarande inte den smala och rätta vägen att gå på. En kvinna kan absolut leda, men om det är rätt är en helt annan fråga som jag ändå tycker att alla tidigare texter talar sitt tydliga språk omkring.

Det kvinnliga ledarskapet är med andra ord bibliskt sett inte en välsignelse utan tvärtom, så är detta verkligen någonting att sträva efter?



Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå.

# Vilka följder kan kvinnligt ledarskap få?

Många kanske tänker, men hur viktigt är det egentligen? Det verkar ju gå bra som det gör nu med de kvinnliga ledare som finns idag, så varför oroa sig, det funkar ju!

Men fungerar det verkligen? Många kyrkor idag har blivit mjuka kring många frågor som Bibeln är oerhört tydlig med, det kan vara HBTQ frågor, äktenskapliga frågor och andra moraliska frågor. Detta kanske inte enbart är kopplat till kvinnliga ledare men många gånger så blir det kvinnliga ledarskapet en ingång till en mjukare och mer familjär kyrka. Inget fel med de egenskaperna men när det kommer till Bibeln och dess budskap och ledarskapet så behöver det finnas en tydlighet kring vad som är rätt och vad som är fel.



En kyrka som inte är ledd av Guds ord är en kyrka som ej kommer att bestå. Vi behöver bygga på klippan, på Guds ord och på Hans vägar, inte på våra egna köttsliga och bristfälliga vägar. Ledarskapet är givet mannen, allt annat är dömt till förfall

Med kvinnorna i spetsen så måste männen bli mjukare och undergivna vilket går helt emot Guds ord, och vad händer när vi går emot Guds ord? I gamla testamentet kan vi se upprepade exempel på hur rebelliskt beteende gentemot Gud kan sluta i oerhörd förödelse. Om vi går emot något så grundläggande som ordningen i ett äktenskap eller i kyrkan så kommer det självklart att få konsekvenser, och då även på ett personligt plan, för kvinnor yttrar detta sig ofta genom stress eller utbrändhet. Gud låter oss ibland köra på, men frukten utav det kan bli så rutten. Och hur ser Sverige ut idag? Det finns så många kristna och så många kyrkor som verkligen har hamnat på villovägar och på många håll har det blivit urvattnat, männen är ryggradslösa och hunsade av kvinnor som styr antingen öppet eller bakom kulisserna, som leder till en känslomässig ledning istället för Guds ledning.

## Undersök själv och ha ett öppet hjärta

Det finns så otroligt mycket mer att säga kring detta ämne om kvinnligt ledarskap, men jag tror ändå att detta sammanfattningsvis kan ge en bra grund till dig som kanske är förvirrad eller inte riktigt vet var du ska börja. Jag uppmanar dig verkligen till att djupdyka ännu mer i detta ämne, läs Bibeln och var i bön inför det du läser, be Gud att öppna dina ögon för Hans ord och Hans vilja i detta. Var försiktig med att lyssna på människor som försöker på alla möjliga vis att bortförklara med olika teologier och ordböcker som frångår helheten i Guds ord. *Låt Gud vara sann men varje människa en lögnare* som det står skrivet.

Samhället och människor må förändras över tid, men Gud är densamme idag, igår och i evighet.



Jag hoppas att denna sammanfattning ska kunna vara till välsignelse till dig som kvinna och att du får bli uppmuntrad och stärkt i den kallelse som Gud har för ditt liv.

Hör gärna av dig eller besök hemsidan  
för mer material inom biblisk  
kvinnlighet och den kristna kvinnan

[www.kalladtillhemmet.com](http://www.kalladtillhemmet.com)  
[kalladtillhemmet@gmail.com](mailto:kalladtillhemmet@gmail.com)